



ΜΙΑ ΓΕΝΝΑΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΩΝΗ
της ΗΛΕΙΑΣ:
κ. ΑΓΑΘΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Του Γιώργη Τάκη Δόξα



Επισυνάπτω το ΚΕΙΜΕΝΟ της Κυρίας ΑΓΑΘΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ / ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ δρώμενο αυτές τις ημέρες (20/11-30/11/2023) στον Πύργο της Ηλείας.

Είναι η Δράση πανΗΛΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ και ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ στο Θεματικό Πάρκο Ξυστή με κεντρικό αντικείμενο την ΥΛΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑμεΑ του Νομού. Τα Έσοδα που θα προκύψουν (Χορηγίες – Δωρεές – Πώληση Έργων – Εθελοντικό Εισιτήριο) θα διατεθούν (μετά τον έλεγχο 3μελούς Επιτροπής) σε ΠΑΙΔΙΑ ΑμεΑ του Νομού.

Πιστεύω ότι καθαρές, έντιμες, μαχητικές «Φωνές» ως της Κυρίας ΑΓΑΘΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, είναι η κρυμμένη Δύναμη της Ελλάδας.

ΑΘΗΝΑ, Νοέμβριος 23, 2023



ΓΙΩΡΓΗΣ
Τάκης
ΔΟΞΑΣ

Στουρνάρη 49Α
Τ.Κ. 106 82 Αθήνα
6975.064.016 | 210.64.52.182
thelightofolympia1@gmail.com

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
& ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ



1

20+

**Agathi Rigoroulou**

1 ώρα · 🌐



Η δήθεν κοινωνία του Πύργου και οι ευαισθησίες της.

Μια ξεχωριστή εκδήλωση εικαστική όπως όλοι γνωρίζετε γίνεται στην πόλη μας.

Μια εικαστική έκθεση που καλλιτέχνες από όλη την Ηλεία με πολλή αγάπη χάρισαν τα έργα τους με ένα σκοπό:

Την στήριξη των ΑΜΕΑ της περιοχής μας.

Μια πράξη συγκινητική που νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα.

Έτσι λοιπόν στήθηκε η έκθεση που βασίστηκε σε εθελοντές και πλαισιώθηκε μάλιστα και από ποικίλες εκδηλώσεις.

Όλοι θα περιμέναμε να υπάρχει καθημερινά μεγάλη προσέλευση κόσμου για να στηριχτεί η προσπάθεια αυτή.

Δυστυχώς όμως μέχρι και σήμερα η προσέλευση του κόσμου είναι ελάχιστη...

Οι άρχοντες του τόπου μας που δήθεν ενδιαφέρονται για τα ΑΜΕΑ... Απόντες!!!

Οι δήθεν κυρίες οι ευαισθητοποιημένες μέσα από τους διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους... Απούσες!!!

Αναρωτιέμαι γιατί;;;

Οι τοπικοί άρχοντες το καταλαβαίνω... Δεν είναι εποχή εκλογών οπότε δεν έχουν λόγο να έρθουν.

Οι δήθεν κυρίες και κύριοι της υψηλής κοινωνίας με τις ευαισθησίες, την ψευτοκουλτούρα και τις πνευματικές αναζητήσεις που είναι άραγε;;;

Σιωπούν, αδιαφορούν και φθονούν....

Αυτό μας έφαγε σ'αυτο τον τόπο!!!

Ο φθόνος και η κακία δεν αφήνουν ελεύθερες τις ψυχές των ανθρώπων, εγκλωβίζονται στην κακία και λιώνουν κυριολεκτικά παρασύροντας στον πάτο καθετί καλό που πάει να γίνει στον τόπο μας.

Που είναι αλήθεια η εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης;;;

Γιατί είναι απόντες και αυτοί;;;

Δεν έχουν μάλλον χρόνο γιατί τα απογεύματα έχουν τα ιδιαίτερα μαθήματα τους και δεν προλαβαίνουν....

Έχω κι άλλα να πω πολλά....

Η αξιοπρέπεια μου όμως δεν μου το επιτρέπει.

Να θυμάστε όμως όλοι εσείς που από μακριά στέκεστε κι άλλοι κρίνεται, άλλοι φθονείτε, άλλοι αδιαφορείτε ότι πιθανόν αύριο να είστε εσείς στην θέση των ΑΜΕΑ.

Βάλτε μέρες που είναι.. αγάπη στην καρδιά σας και στηρίξτε την προσπάθεια που γίνεται με όλη σας την ψυχή.

Ελάτε με τις οικογένειές σας στην έκθεση, δείξτε το ενδιαφέρον σας.

Δώστε ευκαιρίες και αφήστε τα όλα πίσω.

Είναι μεγάλη ευκαιρία η πολιτιστική αυτή κίνηση για την πόλη μας.

Μη μας απογοητευετε άλλο...

Μη με αφήσετε να πιστέψω τους στοίχους του αγαπημένου τραγουδιού..

Καληνύχτα Κεμάλ!!

Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.....

Γιατί από μικρό παιδί είχα πάντα την ελπίδα και την αισιοδοξία για την ζωή.

Αγαθή Ρηγοπούλου

